



Barts *Boekje*

23 maart 2020, door *Michel + Renske*

FAMILIE BUITENHUYS – DE PLEK OM TE ONTSPANNEN (EN VOORAL LEKKER BINNEN TE BLIJVEN)

We mogen het vaker zeggen, dat is waar, maar je bent zo goed als je laatste wedstrijd toch? Nou: Familie Buitenhuis, het kleine logeeradres onder de rook van het Noord-Hollandse Hoorn, speelt een potje eredivisie waar je U tegen zegt. We menen het daadwerkelijk als we zeggen dat we na een weekend in het Tiny house van **Familie Buitenhuis** zelden een fijner huisje hebben gezien. **Uniek** in zijn soort, dat issie, en we zullen je eens uitgebreid vertellen waarom.

FAMILIE BUITENHUYS, HOORNHO

Lieve eigenaresse Marielle had haar zinnen gezet op een mooi huisje, liefst meer dan één, voor zichzelf en om te verhuren, op een rustige plek en graag op een niet al te grote afstand van haar geliefde thuishaven Amsterdam. Zo geschiedde. Sorry? Hoe dan? Nou, ze kon ze zelf ook niet vinden dus ging ze aan de slag en tekende de mooiste huisjes zelf. Het werden er drie, drie huisjes, en zo creerde Marielle eigenhandig haar eigen vakantieparkje.





Dat het er allemaal mooi uit moest gaan zien, stond als een paal boven water, maar Marielle vond het óók belangrijk dat er zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt van bestaande spullen en materialen, van dat spul dat andere mensen weg zouden gooien. Zo crosste ze voor de badkamers heel Amsterdam door op zoek naar tegels en ander bruikbaar materiaal. Afdankertjes feitelijk, maar daar is helemaal niks van te zien: de huisjes, badkamer inclus, mogen zo in VT wonen. Afijn, speuren naar moois, dat kan Marielle dus ook al.

Terug naar de huisjes. Die zijn voor een groot deel van glas en bevinden zich in een klein straatje met meerdere vakantiehuusjes. Let wel: het is echt geen vakantiepark want de huisjes staat tussen de weilanden en hebben een lang wandelpad met aan weerszijde vakantiehuusjes/ tiny houses, en verder is er eigenlijk niets dat hen verbind.

En dan zijn we – eindelijk – in het *Tiny Glass House* van **Familie Buitenhuis**. Dat huisje mag dan 'tiny' zijn, het heeft alles wat je wil en meer. Zo zijn er voor het gemak twee wc's (voor als je echt met volle capacity zit). Zijn we enthousiast over: er is ook een roze variant.



Er zijn drie tweepersoonsbedden waarvan een groot bed al opgedekt voor je klaar staat. De andere twee maak je comfortabel van de banken waar je overdag lekker op uitrust. Een van die bedden staat bovendien in het glazen huis – hoe gezellig! Via een klein tussendoortje loop je het glazen huis in en precies daar zou je je hele verblijf moeten blijven zitten. Het laat alle zonnestrallen door en is daardoor heerlijk warm, ook in de winter. De openbaar doet het nog niet maar heb je ook amper nodig, gewoon even een dekentje omslaan zodra de zon onder is (of voor de koukleumen: ga lekker toch het huisje binnen, ook daar is het goed vertoeven!). Marielle heeft een stapel tijdschriften klaar liggen waar je je een hele middag zoet mee kan houden. We houden ervan.