



Beste lezer,

Nu het jaar 2023 bijna voorbij is, willen we als FCMH-bestuur u hartelijk danken voor uw ondersteuning. Zonder uw hulp, in wat voor vorm ook, zijn we niet in staat om het werk op de Missiepost in Mbaya Musuma te doen. We zijn dankbaar dat er weer heel wat mogelijk was, zoals ook uit deze Nieuwsbrief zal blijken. Als bestuur wensen wij u geloof, hoop en liefde toe voor het nieuwe jaar. Gezegende feestdagen! - Wout Kleine, voorzitter FCMH.



Kerstwens van

Pastor Fiennes Bbuna - Family in Christ Church Zambia

De maand december is wereldwijd heel speciaal. We zingen liederen, geven elkaar geschenken, luisteren naar christelijke verhalen. Het is een unieke tijd die God, de Vader van onze Here Jezus Christus, ons geeft. Het personeel op de missie en de leden van onze kerk hier in Zambia zullen met elkaar de unieke geboorte van onze Heer Jezus Christus vieren. Lieve mensen in Nederland, het is de LIEFDE van Jezus die ons bij elkaar gebracht heeft om elkaar en de kwetsbare mensen op afgelegen plaatsen te dienen. Moge de liefde van God en van zijn eniggeboren Zoon met jullie allen zijn.

Het verblijf van Adri en Maarten in Zambia



De reis van Adri en Maarten naar Zambia zit er weer op! Ze zijn beide weer veilig thuis gekomen en de tijd op de missie is omgevlogen.

Een aantal weken terug werd gestart met de werkzaamheden aan de zonnepanelen en hebben ze een meeting gehad met de general workers van de missie. Ondanks de hitte besloten ze zelfs nog een flinke fietstocht te maken en op bezoek te gaan bij een missiepost in de buurt. Verder is er nog een bezoek geweest van de Chief, met een media team, die een uitgebreide rondleiding kreeg op de missie. Adri heeft mooi in diverse interviews de nut en noodzaak van het solar project kunnen belichten en zo een hoop positieve PR aan het project kunnen geven. Maarten heeft o.a. een terugkoppeling gegeven op de financiële rapportages. Ook hebben ze gesproken over actuele zaken op de missie, gerealiseerde projecten en nagedacht over de toekomst van de missie.

Het doet toch altijd pijn om afscheid te nemen van het team en de missie, maar het is uiteraard ook weer fijn dat Adri en Maarten weer veilig thuis zijn. We zijn dankbaar voor hun werk, inzet en enthousiasme!

Hieronder zullen zij nog vertellen over twee dagen in Zambia die veel indruk hebben gemaakt en waar zij graag wat meer over delen.

Een begrafenis op de missie



Maarten en ik hadden onze eerste 'werkdag' op de missie anders voorgesteld. We gingen naar een begrafenis van de zoon van Kamsime Nguni, voormalig manager van de FCM in Zambia. Hij heeft afgelopen week zijn 21-jarige zoon verloren ten gevolge van een val van een dak van de UNZA – Universiteit van Zambia. Bijzonder triest. Hij is steeds betrokken gebleven bij het werk van FCM en vele mensen van de missie kennen hem persoonlijk. Het was een bijzondere dag. Zoiets hebben we nog niet eerder meegemaakt in Zambia, daarom willen we hier apart verslag van doen.

In Zambia zijn begrafenis net als bij ons een belangrijke en grote gebeurtenis. Er is een kerkdienst, er is de begrafenis op de begraafplaats, er zijn toespraken, er is rouw enzovoorts.

Maar er zijn ook grote verschillen met wat wij gewend zijn.

- Mensen met een veel grotere afstand van de (familie van) de overledene komen ook naar een begrafenis. Daardoor komen er ook veel meer mensen.
- De mensen moeten vaak ver of in ieder geval lang reizen om er te komen. Bij de missie vandaan was het 'maar' twee uur rijden. Jammer dat de wegen voor een groot deel onverhard en zo ongelooflijk beroerd zijn.
- De kerkdienst was aanzienlijk uitbundiger en luidruchtiger dan wat wij gewend zijn, met veel koorzang.
- De begraafplaats ziet er een heel stuk minder gestructureerd en verzorgd uit dan bij ons.
- Heel bijzonder is dat de familie en vrienden het allemaal zelf regelen, er komt geen begrafenisondernemer aan te pas.
- Het graf moet je zelf graven. Als de kist eenmaal in het graf is neergezet, moet je het ook zelf weer dicht maken. Er wordt daarbij een ijzeren golfplaat over de kist heen gelegd en die wordt afgedekt met beton. Het meest bijzondere is wel dat ze het beton ter plekke maken en verwerken, terwijl iedereen staat te kijken. Terwijl dat gebeurde was er een koor dat stond te zingen.
- De meeste mannen stonden rond het graf, de meeste vrouwen zaten aan een beetje achteraf bij elkaar.
- Het was in dit geval zo heet, dat zelfs veel Zambianen de schaduw van bomen opzochten en daar gingen zitten wachten tot de familie en meest betrokkenen klaar waren bij het graf. Dat je daarbij op grafzerken van andere mensen ging zitten deed niemand.
- Heel bijzonder is dat iedereen na de begrafenis bij elkaar komt bij het huis van de familie en die verzorgt daar eten en drinken. Een warme maaltijd voor ik schat toch al gauw een driehonderd mensen.
- De dag ervoor moet alles grotendeels al gereed gemaakt zijn en daarvoor komen dan familie, vrienden, burens en kerkleden helpen.
- Verder hoor je de mensen die van ver komen voor de terugweg geld te geven voor de te maken reiskosten.

Het was een bijzondere dag, heel triest. We zullen nooit vergeten dat we als gasten bij deze gebeurtenis mochten zijn.

Een bruiloft in Zambia



Het contrast was deze reis heel groot. Zondag 12 november was op een andere manier weer een enorm bijzondere dag! We waren uitgenodigd voor de bruiloft van de dochter van Pastor Bbuna in Lusaka. We vertrokken 's morgens vroeg, en alhoewel op de kaart stond dat de kerkdienst om 9:00 uur begon, stuurden we aan op een aankomst tegen 10:00 uur, dit was prima zeiden ze; "Zambian time 9-o-clock means that you can come some later 😊"... We kwamen dus om 9:45u aan en de dienst begon iets over tien, een prima timing dus. De dienst leek best wel op die in Nederland, alhoewel je in Zambia maar 1 keer trouwt en dus niet eerst naar het gemeentehuis en dan naar de kerk gaat. Alles in 1 keer dus, waarbij je in de kerk voor God trouwt, maar ook gelijk je huwelijksboekje meekrijgt, handtekeningen zetten doe je dus in de kerk.

De dienst was rond 12:00 uur afgelopen en na autopech op te lossen van een van de gasten gingen we naar de feestlocatie, waar foto's genomen werden en er daarna een lunch zou zijn. Hier begon de Afrikaanse klok wel wat tegen ons te werken en werd ons geduld op de proef gesteld. Uiteindelijk zaten we aan tafel en genoten we van een lekkere maaltijd, werden we getrakteerd op traditionele dansen en hebben we het bruidspaar een cadeau overhandigd. Om een uur of 4 gingen we terug naar de missie, waar we 's avonds om half 8 weer aankwamen. Het was een dag vol met alles wat Zambia Afrika maakt; reizen, wachten, gezang, traditionele dansen, een echt Afrikaans bruidspaar, nog meer wachten, eten, weer reizen, helemaal afgedraaid zijn... en dag om niet snel te vergeten!

Mawuga Buti,
Adri & Maarten



Kerstwens van

**Febby Lusiya
Phiri - Managing
Director FCM-
Zambia**

Voor onze dierbare sponsors in Nederland: het was het een genoeg om in 2023 met jullie samen te werken. Ik kijk uit naar wat we samen zullen bereiken in 2024! Heel erg bedankt voor jullie steun, jullie hebben veel levens aangeraakt en gered hier in Zambia. Ik wens jullie gezegende kerstdagen en een gelukkig, voorspoedig en productief nieuwjaar! Geniet van deze mooie feestdagen.

Emmanuel

Mattheus 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

Een prachtige Bijbeltekst, waar we met Kerst extra stil bij zullen staan. Ook in het weeshuis woont een jongetje genaamd Emmanuel, 5 jaar oud.



DIT IS
EMMANUEL!

Emmanuel is in oktober geopereerd in Lusaka. Hij heeft behoorlijke X-beentjes, waardoor hij niet goed kon lopen. Emmanuel is in november teruggekeerd naar zijn thuis op de missie, na een kort verblijf in het ziekenhuis. Hij heeft een aantal weken in het gips gezeten. Inmiddels is het december en is het gips verwijderd. Emmanuel leert op dit moment opnieuw lopen en het gaat steeds beter. We hopen en bidden dat de operatie het gewenste effect heeft gehad en dat hij over een tijdje weer kan rennen en springen, net als zijn leeftijdsgenootjes. Hij ziet er gelukkig alweer een stuk vrolijker uit en alles lijkt goed te gaan, wij zijn God dankbaar!

Wij wensen u hele fijne en gezegende kerstdagen
en een heel mooi nieuw jaar!

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Femke', written in a cursive style.

Adri, Peter, Maarten, Wout, Ineke, Carla, Benthe



Oranjestraat 38
Alblasserdam, ZH 2952AH, Netherlands