

Maarten en Adri in Zambia, februari 2025



Vrijdag 7 februari brengt Hanneke met de meiden Adri en mij naar Schiphol, we staan weer aan het begin van een lange reis naar de missiepost.... Zonder problemen checken we in, gaan we door de douane en vliegen we 22:30u weg naar Doha. Na een korte overstap vliegen we door en landen we om 15:00u in Lusaka... maar dan ben je er nog niet, Febby kwam ons ophalen met David en Gracious, 2 leden van de Zambiaanse Board van de FCMH. Na even bijgepraat te hebben onder het genot van een drankje vertrekken we, en met een stop voor boodschappen en een hapje eten rijden we naar de missie waar we om 21u aankomen... het laatste stuk was toch weer afzien, de weg was erg slecht door de regens, dus we zijn blij dat we op de missie zijn... eindelijk, na 28 uur reizen

Zondag kunnen we heerlijk uitslapen, en beginnen we de dag met de kerkdienst op de missie. Fijn om iedereen weer te ontmoeten, en we via een brief van de kerkenraad ook de groeten uit Alblasterdam over kunnen brengen aan de missiepost. De rest van de dag luiere we wat, spreken met wat mensen en maken een wandeling rondom de missie. Je hebt toch altijd weer even de tijd nodig om te landen in Zambia, dus daar is dit een heerlijke dag voor.



Maandag starten we met een meeting met het management team van de missie, met onder andere Febby, de Pastor en Lafter praten we bij over de gang van zaken. Later op de dag doen we nog een rondje over de missie en kijken we bij de huizen die worden gebouwd. Goed om te zien dat er altijd wel wat in beweging is. Daarnaast maakt Maarten een start met Piston voor de financiële checks. Een eerste werkdag zit er weer op.



Dinsdag neemt Febby ons mee naar een kennis van haar die een bomen en planten nursery heeft opgebouwd. Wat inspirerend om te zien hoe iemand een mooi bedrijf kan opbouwen. Met een auto vol bomen en planten rijden we weer terug naar de missie.

Wat vliegt de tijd, het is al weer woensdag en we gaan naar Mazabuka. Vandaag afspraken met Social Welfare en de Agricultural Office. Goed om zo met de lokale overheid in gesprek te zijn over actuele zaken, en van hun te horen hoe ze tegen zaken aankijken. We doen nog snel wat boodschappen, en lunchen bij Coffeeberry Café. Daarna rijden we terug naar de missie, waar Rik Haanen van Jacana is aangekomen. We gaan kijken of we een samenwerking met Jacana kunnen starten om de community te helpen op het gebied van duurzame en ecologische landbouw.



Donderdag staat in het teken van Jacana. We starten de dag met een meeting met het MT, die we meenemen in de plannen, en later in de geplande Boardmeeting komt dit ook weer aan de orde. Tijdens de boardmeeting kijken we ook vooruit, en nemen we de plannen van de FiCmission en die van de FCMH door. Na de boardmeeting geven Rik en Bester van Jacana uitleg aan de community over hun werk, en probeert hij een beeld te krijgen van de problemen rondom de missie. Na de lunch zitten we ook nog met de Development committee en daarna doen we nog een field survey. Na het avondeten zitten we nog kort met Rik, Bester en Febby om de aanpak voor de komende tijd door te nemen... Een bomvolle dag dus die ook om is gevlogen.

Vrijdag is gelukkig een rustigere dag, waren we ook wel

aan toe. Adri gaat aan de slag met het team om eea aan het groen op de missie te doen, en de nieuwe planten te potten. Ik werk met Piston aan de administratie. 's avonds eten we pasta, en eten Febby, en ook Betty en Mozes mee. Ze genoten van de Italiaanse smaken, maar het was wel white man food zoals ze zeiden ;-)



Zaterdag ochtend zijn we nog even bezig met wat werk, maar dan is het toch wel weekend. Na de lunch luieren we met een boek in de zon en maken we een wandeling... wat kinderen achtervolgen ons, en we maken wat lol met ze... tot onze verrassing heeft nu Febby voor ons gekookt en staat ze met rijst en kip voor de deur. We eten heerlijk en praten gezellig bij.



Zondag begint met een kerkdienst, aangezien dit al voor ons de laatste is, staat deze al weer in het teken van ons komend afscheid. Adri doet nog een dankwoordje en aan het einde van de dienst zingen we Welk een vriend is onze Jezus, in het Tonga en Nederlands door elkaar. In de middag pakken we de fietsen, echte stalen rossen van 20 kilo met 1 versnelling, en fietsen we een rondje, inclusief een stevig klimmetje. Best afzien in de brandende zon met 32 graden. Zo zit het weekend er weer op, en ligt ons laatste weekje werk voor ons...



Maandag pakken we de draad weer op, we werken aan de administratie en maken weer stappen op het gebied van de agricultural aanpak. Ook zorgen we met hulp van Peter Kleinjan op afstand dat we de sonarinstallatie weer aan de wifi gekoppeld wordt zodat wij en de leverancier op afstand kunnen inloggen. Aan het einde van de dag overleggen we nog met de pastor Bbuna en de leiders van de kerk.



Dinsdag gaat Adri met het team workers van de missie aan de slag om de nieuwe bomen te planten, en ook de nodige uitleg te geven over stekken en poten. Ik ga met Piston en Matthews naar Mazabuka mee om kuikens en het nodige aan te schaffen voor een project om kippen te kunnen verkopen.

Woensdag proberen we soort van formeel af te ronden, want donderdag en vrijdag gaan we naar Siavonga om Carla, de dochter van Pookie, de stichter van de missie, te bezoeken. 's morgens heeft Maarten nog overleg met Febby en Lafter over het weeshuis. Daarnaast is er een afsluitend gesprek met Febby, Pastor en Piston over de administratie en de controle erop. Daarna hebben dus nog een overleg met het Managementteam van de missie om ze een terugkoppeling te geven over al onze werkzaamheden.

Donderdagmorgen vertrekken we naar Siavonga. De dag begint nat, maar gaandeweg de reis wordt het weer steeds beter. Als we aankomen bij lake Kariba schijnt de zon, maar is het ook direct een stuk warmer... je zit hier ook 500 meter lager dan op de missie. Als we bij Carla aankomen heeft ze een mooie verrassing in petto voor ons, ze heeft namelijk een woonboot waarmee we gaan varen en we kunnen hier ook op blijven slapen. We genieten van de gesprekken, en een prachtige zonsondergang op het meer.

De volgende dag gaan we na het ontbijt weer op pad. We bezoeken de stuwdam bij lake Kariba, waar een groot deel van de elektriciteit van Zambia wordt opgewekt. Over de dam heen lopen we ook Zimbabwe nog even in. Daarna rijden we weer terug naar de missie waar we einde van de dag aankomen. 's avonds hebben we een farewell party en nemen afscheid van het team.



Zaterdag is dan echt de laatste dag, we pakken in, nemen afscheid, regelen nog wat laatste zaken en vertrekken dan richting Lusaka, waar we ook nog even langs gaan bij Theresa, een Boardmember van de Zambiaanse Board. Goed om haar toch ook nog even te spreken, ze kon helaas niet bij de bestuursvergadering aanwezig zijn. De dag begon zonnig, maar toen we wegreden bij de missie begon het te druppelen, en gedurende de reis kregen we een noodweer om de oren, ongelooflijk gewoon. Helaas stonden de tassen onder een zeiltje op het dak van de auto, en dit resulteerde in compleet doorweekte bagage toen de op de luchthaven aankwamen. We checken 2 drijfmaten tassen in, en nemen daarna afscheid van Febby en Matthews. Gelukkig hebben we verder een soepel reis en zijn we via een overstap op Doha zondagmiddag weer thuis. We kijken dan ook terug op een mooie, nuttige en succesvolle reis naar Zambia.

