

Woord van de voorzitter

Het is hoog tijd om iets van ons te laten horen. Onze laatste Nieuwsbrief dateert van april 2019. Inmiddels is er veel gebeurd in de wereld, o.a. Covid-19 met alle gevolgen van dien. Ook in Zambia is deze ziekte aanwezig en eist zijn slachtoffers. Gelukkig zijn de contacten met de Missie de laatste jaren sterk verbeterd, dankzij E-mail en WhatsApp.

U vindt in deze Nieuwsbrief veel informatie. Echt de Missie bezoeken was vanwege Covid-19 niet mogelijk. Gelukkig konden net voor de uitbraak een bezoek worden gebracht door onze bestuursleden Maarten en Adri. Daarna was reizen niet meer mogelijk. Onze planning was om in maart naar Zambia te gaan. We hebben hiervan afgezien en de reis naar mei omgezet. Ook dat ging niet door en voorlopig is het te risicovol om te reizen.

We melden in deze Nieuwsbrief enkele in het oog springende onderwerpen. Vooral de samenwerking met Bright Star Education (BSE) is voor ons belangrijk en u leest meer hierover.

Op Facebook houdt de Missie ook een pagina bij. U kunt dit vinden onder "Mbaya Musuma rural health centre". Misschien aardig om eens te bezoeken.

Febby Phiri, de directeur van de Missie, behaalde kortgeleden een Master titel in Gezondheidszorg. Daarnaast behaalde Gadiël Simpugwe, de gezondheidswerker van de Missie, een Bachelor graad in Economie. We feliciteren hen met dit geweldige resultaat. Mooi om te zien hoe deze twee medewerkers zich ontwikkelen en hun kennis ook inbrengen op de Missie en voor de bevolking rond de Missie.

We wensen u veel leesplezier.

Wout Kleine

Bright Star Education

We hebben prachtig nieuws om met jullie te delen: vanaf dit jaar hebben wij een samenwerking met Bright Star Education (BSE). Een tijdje geleden benaderde Bert Besems, voorzitter van deze stichting ons, en hebben wij nader kennis gemaakt en besproken wat zij voor de Family in Christ Mission zouden kunnen betekenen. BSE zet zich in om kansarme kinderen een betere toekomst te bieden. Heel blij zijn we dan ook te kunnen melden dat zij het weeshuis en de primary

school op de missiepost in Mbaya Musuma financieel gaan ondersteunen. Naast een maandelijkse bijdrage zal BSE ook de kosten van de renovatie van het weeshuis op zich nemen. De 'orphanage' is echt toe aan een opknappbeurt. Inmiddels worden er 11 weeskinderen opgevangen, zo veel hebben we er nog niet eerder gehad. Met de steun van BSE hopen we de kinderen betere zorg, voeding, educatie etc. aan te kunnen bieden. 'Streven naar het doel om kansarme kinderen bright stars te laten worden in de samenleving' is hun doel. Wij zijn dankbaar dat BSE dit ook mogelijk wil maken voor 'onze' kinderen van de pre-school en het weeshuis. We kijken uit naar een fijne en vruchtbare samenwerking.

Meer informatie? <https://brightstarnederland.nl/>

Weeshuis

De kinderen die op dit moment in het weeshuis op de missiepost wonen zijn allemaal tussen de 0 en 4 jaar oud. Er zijn 6 meisjes: Abigail, Pretty, Betty, Ruth, Christine, Judith en 5 jongens: Moses, Wim, Emmanuel, Joahchim, Reuben. Zij worden verzorgd en opgevoed door hun weesmoeders Macleanah, Norah, Matron en Happy. De kinderen kunnen in dit weeshuis blijven tot ze ongeveer 5 jaar oud zijn. Daarna worden ze opgevangen door een ander weeshuis waar oudere kinderen wonen. Hieronder stellen zich 1 verzorger, 1 meisje en 1 jongen aan u voor. We beginnen met Norah.



Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik heet Norah Nzombola en ben 46 jaar oud. Ik kom van een boerderij uit de buurt, ongeveer 5 km van de missie. Toch verblijf ik op de missie. Dat is handig omdat ik dan direct op mijn werkplek ben. Zo ben ik altijd dichtbij de weeskinderen en heb ik geen reistijd.

Hoe lang werk je inmiddels in het weeshuis?

Ik werk er al weer 24 jaar.

Hoe ziet jouw werkdag er ongeveer uit?

Ik hou erg van mijn werk en heb inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan. Als ik ochtenddienst heb, werk ik van 06:30 uur tot 18:00 uur en als ik nachtdienst heb van 18:00 tot 06:30 uur.

Wat wil je nog meer met ons delen?

Ik vind het geweldig om in het weeshuis te werken. Ons weeshuis is het enige tehuis voor weeskinderen in de omgeving. Ik hou erg van mijn werk en put er veel voldoening uit.



Wim

Mijn geboortedatum is:

10/10/2017

Ik houd van:

TV kijken, ik ben fan van tekenfilms.

Ik ga huilen als:

Ik wil eten.

Dit wil ik jullie nog over mezelf vertellen:

Mijn naam is Wim en ik ben vernoemd naar Wim Bevelander (misschien wel bekend bij jullie). Inmiddels ben ik 3 jaar oud. Ik kwam hier wonen toen ik 3 weken oud was. Ze hebben mij gevonden in een gebouw dat nog in aanbouw was, en er was niemand in mijn buurt

te bekennen. Dus ik werd toen naar de sociale dienst gebracht en zij brachten me hier op de missie.



Ruth

Mijn geboortedatum is:

08/04/2017

Ik houd van:

TV kijken.

Ik ga huilen als:

Ik honger heb.

Dit wil ik jullie nog over mezelf vertellen:

Ik ben Ruth en ik ben 3 jaar oud. Toen ik 2 was, ben ik hier gebracht. Dat was precies tijdens het bezoek van Adri en Maarten in februari 2020. Eerst zorgde onze oma voor ons, maar dat ging niet meer. Ik ben blij dat mijn zus Betty en mijn jongste zusje Christine ook hier gebracht zijn, nu zijn we hier met elkaar.

Wil je kennismaken met de andere verzorgsters en weeskinderen? Klik hier om meer te weten te komen: <http://fcmh.nl/wp-content/uploads/2020/10/FCM-Zambia-Orphanage-NL.pdf>



Met de steun van BSE is het nu mogelijk om het weeshuis nu op te gaan knappen. Het bestaat sinds 1987 en het is hard toe aan een renovatie. Vanuit de missie ontvingen we een projectvoorstel. Belangrijkste punten daarin zijn: De vloeren en muren zijn in slechte staat, er zitten veel scheuren, wat gevaarlijk is voor de kinderen. Er is geen warm water in de badkamer en keuken. Het water moet worden gekookt op het fornuis in de keuken. Er is geen wasmachine, de verzorgers doen de was handmatig.

Om jullie een idee te geven hoe het er nu uitziet, hier wat foto's:



keuken



badkamer



slaapkamer

Door het weeshuis op te knappen hopen we de kinderen een veiligere en fijnere omgeving te kunnen bieden, samen met hun verzorgers. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang.

Ineke van der Vliet

Covid 19 Zambia

Het blijft discutabel of de officiële cijfers over het coronavirus in Zambia kloppen, maar wat wel duidelijk is, is dat het aantal patiënten toeneemt. Net als de maatregelen. Op 24-11-2020 zijn er in Zambia ruim 17.000 inwoners positief getest op corona (covid-19). Er zijn ook 357 overleden in Zambia aan corona. Vergelijk je dat met Nederland (bijna 500.000 gevallen en 9.000 doden) dan lijkt Zambia er aardig in te slagen om de pandemie beheersbaar te houden. Gelukkig zijn er ook al ruim 15.000 mensen hersteld van corona (WHO). In Zambia is het moeilijk om thuis te blijven. De meeste Zambianen leven van dag tot dag en dat betekent dat wat de mensen vandaag verdienen ook vandaag uitgegeven wordt om van te leven. Er zijn vaak geen reserves die aangesproken kunnen worden. De consequentie van thuisblijven is dus soms een dag niet eten. Niemand kan voorspellen hoe het coronavirus zich hier zal gaan verspreiden. Gelukkig kregen we bericht van Pastor Bbuna dat de missie en community virusvrij zijn, ze danken God daarvoor.

Het coronavirus dwingt hen, maar ook ons, om onze manier van leven tegen het licht te houden. Wie weet welke lessen er nog meer uit getrokken zullen worden. Wat we gelukkig weten, en met Zambia mogen delen is het gegeven dat God er is! En Zijn macht is groter dan de macht van een virus. Het virus laat zien dat de macht van politiek en economie zomaar omvergeblazen kan worden, en dat is beangstigend. Maar daarboven staat een God die nergens door wankelt. Jer. 29: 11 zegt; *Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.* Met gebed (er wordt ons vanuit Zambia ook volharding toegebeden), zegen en een hartelijke Groet, ook uit Zambia, vol Godsvertrouwen gaan we, ook in deze lastige tijd, hoopvol tegemoet.

Carla Aantjes

Adri en Maarten in Zambia

Onze reis naar Zambia begon op dinsdag 4 februari met een valse start.



Door technische problemen werd onze vlucht gecancelled en vertrokken we een dag later, maar na een lange reis komen we donderdagavond om 21u uiteindelijk aan op de missie. Voor Adri een blij weerzien, voor mij een eerste kennismaking met de missie en de mensen daar, maar ook een heerlijk terugkomen in Afrika, waar ik eerder ook al eens in Zimbabwe vrijwilligerswerk gedaan had. Afrika is wat dat betreft overal het zelfde. In Afrika is uitstappen uiteraard niet via de slurf, maar gewoon via een trap op de landingsbaan. Je stapt zodoende direct naar buiten, en ruikt ook direct Afrika; de lucht van kookvuurtjes, warme steppes en kruidige planten trekt je neus in...met emotionele herkenning als resultaat. Uiteraard was ons ontvangstcomité Afrikaans verfraagd, en zaten we 1,5 uur te wachten tot ze ons kwamen ophalen. De reis naar de missie nam uiteraard de nodige tijd in, met tussendoor nog even een boodschappenstop voor ons, zodat we in het guesthouse konden eten koken. Uiteindelijk, na het laatste uurtje hobbelen over gravelroads, kwamen we om 21 uur aan op de missie, waar we met een maaltijd feestelijk onthaald werden.

Ons bezoek had diverse redenen. Voor Adri lag de nadruk deze keer op het project om bomen te kweken en aan te planten op en rond de missie. Hier heeft hij afgelopen jaar een begin mee gemaakt en dat wilde hij graag dit jaar opvolgen, en daarnaast afspraken maken om verdere stappen te zetten. Adri was dan ook regelmatig met het team te vinden in de tuin, waar ze diverse soorten bomen en planten aan het opkweken waren, en over de kaart van de missie

gebogen om te kijken of overal wel de juiste beplantingen waren gedaan. Daarnaast werden de opgekweekte planten gebruikt om te poten bij de nieuw geslagen waterpompen zodat ze daar schaduw geven, maar ook om gebruik makend van het



overtollige water bij de pomp, op te groeien tot heerlijke fruitbomen.

Voor mijzelf lag de nadruk op een eerste kennismaking met de missie en haar bewoners, en ook de wens om meer inzicht te krijgen in de financiële administratie van de missie. Uiteindelijk resulteerde dit in een aantal zeer praktische verbeteringen in de financiële rapportages en meer kennis en inzicht bij Piston, de



administrateur van de missie. Basis Excel kennis is bij ons dan wellicht de gewoonste zaak van de wereld, in Afrika gaat er een wereld open met een beetje uitleg van het gebruik van de functies en formules. We hebben ook een aantal van de – in totaal 15 - waterpompen bezocht, die de Rotary uit Nederland (Botlek) gesponsord heeft in de regio rondom de missie. Dit levert zo'n geweldige verbetering van de levensstandaard op... ongelofelijk. Je kunt je niet voorstellen hoe voor ons water iets is waar we niet over nadenken, en daar van immense invloed is. Een waterpomp dichtbij maakt dat je minder hoeft te lopen en te sjouwen, een tuin met groente kun je ineens veel beter aanpakken en benutten, een dichte pomp levert veel gezonder water op dan een open put waar water veel vervuilerd is. De verbetering is echt super. Ook hebben we het project voor de bouw van een guesthouse verder doorgesproken, eind 2020 moet dat gereed zijn. Dit guesthouse moet de missie meer inkomsten geven uit bezoeken van medische studenten die stage lopen in het ziekenhuis. Ondertussen gaat de bouw gestaag verder, lees hier ook verder in de nieuwsbrief over. Het contact met Febby, de manager van missie, en Pastor Bbuna was erg leuk, en ook nuttig fijn om zo samen te kunnen werken en goede gesprekken met elkaar te kunnen voeren. Daarnaast is het ook leuk om met elkaar lol te maken, te reizen naar omliggende farmers voor een bezoek, te shoppen in Mazabuka en met de Bank te praten over de Fees voor dollarrekening, of een zieke naar het ziekenhuis in de stad brengen en gelijk het ziekenhuis bezoeken. Zoals de meeste mensen weten ben ik niet vies van een stukje fietsen. Omdat er op de missie wat fietsen stonden Adri weten te overtuigen dat wij dan best een rondje kunnen doen. Op een loodzware Chinese fiets zonder versnellingen zijn we een mooi rondje gaan



fietsen, en hebben we wat scholen bezocht. De mensen keken compleet verbaasd op als er 2 blanken op de fiets voorbij kwamen...en Adri zwaaide als een paus.

We kijken terug op een waardevol en gezegend bezoek waarin we veel hebben bereikt en ook weer nieuwe plannen voor de toekomst hebben kunnen maken.

Maarten Baaij en Adri Hartkoorn

Waterpompen

In het najaar van 2016 was het heel droog in het gebied rond de Missie. De waterputten van de ca. 8000 bewoners in de community stonden nagenoeg droog en er was een groot tekort aan drinkwater in het verzorgingsgebied van de kliniek. Veel patiënten hadden last van heftige diarree. Tijdens ons bezoek in die periode hadden we overleg met onze Missie gezondheidswerker Gadiël. Hij wees ons op deze situatie en we spraken af dat de FCMH zich sterk zou maken om iets aan de drinkwaterproblematiek te doen. Thuisgekomen kwamen we in contact met Arie den Boer, vertegenwoordiger van Rotary Club Botlek en spraken we over deze situatie. Rotary had in dat jaar "schoon drinkwater" op hun programma en wilden daarin mogelijk meewerken in een internationaal project. In 2017 werden we uitgenodigd door Rotary Club Botlek om een lezing te geven, gevolgd door een lezing over dit onderwerp bij Rotary Club Kinderdijk. Beide clubs omarmden het project en maakten zich sterk om het benodigde budget in te zamelen. Daarbij was het belangrijk om ook in Zambia een Rotary Club te vinden om zo het project een internationaal aanzien te geven. Het lukte tijdens ons bezoek in november 2017 contact te hebben met Rotary Club Lusaka Central om hen te interesseren voor dit project.



Er was nog veel overleg nodig om tot realisatie te komen. Dankzij de vasthoudendheid van Arie de Boer was er dan eindelijk in 2019 groen licht van Rotary International en kwam een budget van ca. € 35.000 ter beschikking. Hiermee moest het mogelijk zijn om 15 waterpompen te slaan.

Eindelijk was het dan zover in het najaar van 2019. Het was een groot moment voor de community rond de Missie als de boorinstallatie het gebied binnen komt



rijden. Van te voren waren in een gebied van 25 bij 25 kilometer, plekken bepaald waar de pompen moeten komen, via een onderzoek methode om er enigszins zeker van te zijn dat er water is te vinden. Er werd op gemiddeld 60 meter diepte geboord. De vreugde van de bevolking was groot als er tijdens het boren al water uit de grond kwam spuiten. Elke pomp werd voorzien van een handpomp en een drain om de pomp heen om de directe omgeving vrij te houden van een modderbad. In november 2019 werden de pompen officieel overgedragen aan de bewoners. Men is erg blij met dit project er inmiddels zijn er door sommigen groentetuinen aangelegd om zelf commercieel groente te kweken en te verhandelen. Ook weer goed voor een betere voedselvariatie en voor de gezondheid. Er was nog wat geld over na deze fase en in het najaar van 2020 is het mogelijk geweest om nog twee pompen te maken.



Het project heeft zelfs aandacht gekregen op de nationale televisie van Zambia. In het nieuws heeft Gadiél iets mogen vertellen en beelden werden vertoond van de Missie en omgeving. Hierdoor is schoon drinkwater bereikbaar voor de community en zullen er minder gevallen van diarree voorkomen.

Wout Kleine

Guesthouse

Op de missie wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de bouw van een guesthouse met een conferentie ruimte. Het dient als goed onderkomen voor de vele studenten en gasten die de FCMZ jaarlijks ontvangt. Er is in Zambia een grote vraag naar stageplekken voor studenten én kleine conferentie ruimten m.n. op het platteland. Onze missiepost staat goed bekend en de opleidingsinstituten brengen er graag hun studenten onder voor een tijdje. Er wordt goed betaald voor deze stageperioden en zo zijn deze studenten de laatste jaren een steeds belangrijkere bron van inkomsten aan het worden. Ondank dat er met regelmaat studenten worden getuurd, ontbrak het aan een goede ruimte waar we studenten tijdens hun stageperiode konden huisvesten. Tot nog toe werden ze steeds op verschillende plekken ondergebracht, in de pre-school, de kerk, het weeshuis, in het kleine gasthuis (waar wij ook meestal slapen), maar ook bij staffleden in huis. Hierdoor beperkte de hoeveelheid studenten en gasten zich tot kleine aantallen tegelijk. Daarom is FCM Zambia ruim een jaar geleden met het plan gekomen om een gastenhuis te bouwen voor 36 personen. Er wordt tegelijk ook een conferentie -/ vergaderruimte aan vast gebouwd om zo naast de huisvesting van studenten ook de mogelijkheid te bieden aan m.n. de overheid om op het platteland vergaderingen

Nieuwsbrief FCMH

December 2020

en conferenties te houden. Door de bouw van het nieuwe guesthouse kunnen we binnenkort grotere aantallen gasten in een nettere omgeving ontvangen. Dat levert naast hogere inkomsten voor de missie ook meer rust in de organisatie en privacy bij de staf.



De planvorming en voorbereiding van het guesthouse heeft grotendeels in 2019 plaatsgevonden en begin dit jaar is gestart met de bouw. De kosten voor de bouw bedragen circa € 45.000,00 waarvan er nu zo'n € 35.000,00 betaald zijn. De kosten worden vooral gedekt door bijdragen uit de eigen reserves van ons en een aanzienlijke bijdrage van "Kerk in Actie". Uiteraard zijn we nog op zoek naar aanvullende sponsoring voor het Guesthouse. Mocht u willen bijdragen dan zijn giften hartelijk welkom! De verwachting is dat door de verwachte extra inkomsten de investering zich binnen 5- 10 jaar terugverdiend. We hopen daarmee ook dat we de gemaakte kosten voor de bouw van het Guesthouse terug kunnen komen, en we dit geld van weer voor andere nieuwe projecten kunnen inzetten.

Adri Hartkoorn

Bekijk hier de voortgang van de bouw van het guesthouse vanaf april tot november 2020:



Groen project

Van oase naar kale vlakte

Op het missieterrein staan veel grote bomen en als je het van een afstand benadert, heeft het wel iets van een groene oase in verder vooral door landbouw gedomineerde omgeving. Vooral in de droge periode, als al het gewas van het land is en veel van het nog enigszins overgebleven natuurlijk groen ook zijn blad heeft verloren, is het een kaal gezicht waarin het missieterrein flink aftekt.

Sinds Jacolien en Adri er ruim 30 jaar geleden voor het eerst kwamen, zijn er echter een paar hele forse bomen om verschillende redenen (waaronder minder slim geplande gebouwen veel te dicht bij bestaande bomen) verdwenen en is het al met al minder groen geworden.

Bomen hebben een hele belangrijke functie, ze verzorgen veel schaduw en verkoeling, breken de wind, vangen stof, etc. Veel soorten bomen hebben daarnaast ook nog goed eetbare vruchten.

Groen herstel – door boom aanplant

Een aantal jaren geleden hebben Jacco Stuy en Adri tijdens een bezoek – in samenwerking met de lokale tuinmannen - een plan gemaakt om op de missie meer bomen te planten en zo ervoor zorg te dragen dat de missie in de toekomst een groene oase blijft – zie de tekening.



Op de tekening hebben we aangegeven waar we welke nieuwe bomen wilden planten. Het totaal aantal nieuw te planten bomen op het missieterrein zelf bedroeg enkele honderden.

Omdat het teveel zou kosten om die allemaal te kopen, hebben we een kweekplan opgezet, waarbij we op het missieterrein de bomen zouden zaaien of stekken en als ze groot genoeg waren op de juiste plek te planten. Adri heeft in de laatste twee bezoeken veel tijd genomen om met het tuinteam ervoor te zorgen dat er voldoende bomen zouden worden gekweekt. Tijdens het bezoek van afgelopen februari – samen met Maarten – waren daar al mooie resultaten van te zien.



[Foto google maps \(Klik op de link en vlieg er zelf naartoe\)](#)



Drone foto van mei 2019

Er worden allerlei soorten bomen gekweekt, voor verschillende doelen. Fruitbomen, echte schaduwboomen, bomen met mooie bloemen, echt voor sier, etc.

Naast het kweken heeft Adri de tuinmannen geleerd om ook al wat grotere bomen en struiken te verplanten. Erg handig als je graag al ergens direct een wat grotere boom wilt hebben. Voor de tuinmannen een spannende nieuwe techniek.

Veel bomen zijn direct ook al op de missie geplant en als ze goed verzorgd worden en beschermd tegen opvreten van het loslopende vee, zullen die over enkele jaren al een mooie vergroening laten zien.



Vergroenen van de omgeving

De bevolking en hun veestapel zijn de laatste tiental jaren hard gegroeid op veel plekken in Afrika. Dat geldt ook op kleine schaal in de directe omgeving van de missie. Teveel mensen en teveel vee. Omdat het overgrote deel van de mensen nog kookt op brandhout uit de omgeving en doordat de overmaat aan vee veel van het groen opvrete, wordt het gebied steeds minder groen en komen er dus ook steeds minder bomen en dat heeft op middellange termijn ook effect op het klimaat.

Door zelf het goede voorbeeld te geven, o.a. door ons garden project, willen we de lokale bevolking erop wijzen hoe belangrijk het is om de omgeving groener te maken. En door hen ook te laten zien hoe eenvoudig het eigenlijk kan zijn om bomen te kweken te stimuleren om er zelf ook mee aan de slag te gaan.

Waterputten

Afgelopen jaar zijn er 14 waterputten in de omgeving geboord met in samenwerking tussen FCM Zambia en de Rotary clubs Kinderdijk en Botlek en Rotary international. Op elke plek waar deze putten zijn geboord, is een plaatselijk water comité samengesteld en die zijn ook op hun hart gedrukt dat ze rondom de putten ook enkele bomen planten en in leven houden. De bomen zijn afkomstig van onze kwekerij.

Onze missie

Door het zelf kweken en op eigen terrein aanplanten van bomen en struiken willen we een positieve bijdrage leveren aan een beter, groener, aangener en mooier leefklimaat.



Wil je ook bijdragen aan deze vergroening?

Voor € 1,00 plant je al een boom.

Adri Hartkoorn

Inzameling mobiele telefoons

Vorig jaar hebben we een container met spullen naar Zambia gestuurd. Dit omdat Marian en Eline Molle uit Papendrecht de actie Schoenendoos hadden opgezet. Deze dozen zijn in een container verscheept. Er was nog containerruimte over, die we gebruikt hadden voor allerlei andere spullen. Een deel van de spullen is verkocht door onze vrienden van de missie. Van die opbrengst hebben ze onder andere muziekinstrumenten gekocht, die nu gebruikt worden in de kerk. Vooral de verkoop van tweedehands mobiele telefoons heeft een mooi bedrag opgeleverd. Daarom willen we graag uw medewerking vragen. Heeft u nog oude bruikbare telefoons over? U kunt deze inleveren bij Peter Klijnjan, Zwarte paard 1c, 2953 XZ Alblasterdam.

Deze mobiele telefoons hoeven niet via een container verscheept te worden (wat behoorlijk duur is), maar kunnen meegenomen worden door de eerstvolgende die de missie weer kan bezoeken. We hopen op uw medewerking, waarvoor hartelijk dank!

Ineke van der Vliet

Bericht van Pastor Bbuna

Lieve broeders en zusters in de Heer Jezus in Nederland,
Hartelijke kerstgroeten vanuit de kerk hier in Zambia, en de FICM. We vieren wereldwijd met elkaar de geboorte van onze Heer en Redder Jezus Christus. We zijn blij te kunnen zeggen dat de Heer Jezus aan onze kant staat, ondanks de COVID 19-situatie. We hadden geen enkel coronageval in onze omgeving. Hoewel we enkele maanden de opdracht kregen om tijdelijk te stoppen met onze kerkdiensten, zijn we dankbaar dat we deze hebben kunnen hervatten, met gezondheidsrichtlijnen. We willen u bedanken dat u met ons meeleeft in uw gebed. Ook bidden wij voor u. U bent onze kracht in ons gebed. Wij bedanken u voor uw steun bij het bevorderen van de verspreiding van het evangelie van onze Heer Jezus Christus en bij het verdedigen van zijn koninkrijk. Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken (Filippenzen 1: 6). We bidden dat ons partnerschap in 2021 veel vruchten zal blijven afwerpen voor God en zijn Zoon Jezus Christus.

Wij houden van u in de Naam van Jezus Christus.
Pastor Fiennes Bbuna – FICM Zambia



Bericht van Febby Phiri

Lieve partners in Holland,
We kunnen terugkijken op 2020 als een gezegend jaar, ondanks de nare gevolgen van de Covid-19 pandemie. Ons ministerie van Volksgezondheid heeft door richtlijnen in te stellen de ziekte proberen te beheersen en gelukkig keerde in de Republiek Zambia het normale leven weer terug.

De FICM in Zambia heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd. Onze eigen medewerkers hebben de juiste teamgeest en motivatie, maar ook dankzij de steun vanuit Nederland kan het goede werk door blijven gaan. Ook de oprichters van de FICM en al mijn voorgangers wil ik oprecht bedanken voor het leggen van het fundament en daarna de enorme groei van de organisatie. Aan het einde van het jaar 2020 had Family in Christ Mission Zambia in totaal 41 personeelsleden. Deze bestonden uit 22 vrouwen en 19 mannen.

Tot slot wil ik mijn grote dank uitspreken aan onze samenwerkende partners, het bestuur in Nederland, voor de genereuze financiële en materiële steun die in 2020 aan de FCM in Zambia is verleend. Ik geef God de eer voor de steun die wij ontvangen. Ik bid dat we met deze geest ook in het nieuwe jaar ons kunnen blijven inzetten voor degenen die we dienen, vooral de kwetsbaren in onze plattelandsgemeenschap en de wezen in het hele Mazabuka District.

Ik wil onze partners in Nederland fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toewensen. Gods overvloedige zegeningen bij het ingaan van 2021. Wij houden van u en jou. Bedankt en blij gezegend. Knuffels en een hartelijke groet uit Zambia.

Febby Lusya Phiri – FICM Zambia



Tenslotte

Het is een volle nieuwsbrief geworden. Wij hopen dat u deze met veel plezier gelezen heeft. U ziet, er speelt van alles en er is veel nieuws te melden. Mede door uw ondersteuning kunnen we projecten als het weeshuis, het guesthouse, de groenvoorziening etc. mogelijk maken. Maar om het werk door te laten gaan, is het nodig om als familie in Christus de Family in Christ Mission te blijven steunen. Uw giften zijn dan ook hartelijk welkom! Wilt u een bepaald doel steunen? Vermeld dit dan graag in de omschrijving bij uw gift.

Wij wensen u nog een goede adventstijd en gezegende kerstdagen toe. Hartelijke groeten van Adri Hartkoorn, Carla Aantjes, Ineke van der Vliet, Maarten Baaij, Peter Klijnjan en Wout Kleine

Wilt u op de hoogte blijven van het wel wat er speelt op de Missiepost? Houd dan onze Facebook pagina in de gaten: <https://www.facebook.com/FCMHOLLAND/>

Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid!



IBAN NL82 INGB 0006 7751 58

Oranjestraat 38

2952 AH Alblasterdam

Tel. 06 34828375

www.fcmh.nl

KvK nummer 41121289

