



Beste supporter van FCMH,

Bedankt voor uw interesse in het werk van FCM Holland! Afgelopen maanden hebben wij weer veel mooie projecten gehad en wij willen graag een aantal bijzondere momenten uitlichten. Bent u benieuwd naar de reis van de jongeren en de familie Baaij en de voedselprojecten die zijn gestart? Lees dan vooral verder!



Voedselproject



Afgelopen seizoen zijn de oogsten in Zambia grotendeels mislukt door de droogte. Daardoor is er een voedseltekort en honger. De Zambiangangers hebben deze zomer met eigen ogen gezien hoe schrijnend dit is. Van het ingezamelde sponsorgeld hebben de jongeren lokaal voedselpakketten gekocht en uitgedeeld. Dit gebeurde op basis van een lijst met namen van de allerarmsten rondom de missie. Deze lijst is samengesteld door Febby (manager van de missie) en pastor Bbuna. In het filmpje vertellen zij meer over het project en zie je hoe de pakketten worden uitgedeeld.

De jongeren hebben het uitdelen van de pakketten ervaren als een van de mooiste dingen van hun reis. Maar ook als schrijnend en confronterend. Omdat de mensen meer nodig hebben dan 1 pakket, zullen we dit project voortzetten. Naar schatting is er nog zo'n € 6000 nodig om in de behoeften te voorzien. Voor € 45 steun je een gezin voor een maand. Doet u / doe jij mee? Doneer dan direct via deze link. Het bedrag kan aangepast worden.

Hartelijk dank, iedere gift maakt verschil!

Bekijk hieronder de video over het voedselproject in Zambia

https://www.youtube.com/watch?v=jebYmM_NeCE



Zonnepanelen



Alle sponsors hartelijk dank voor het mogelijk maken van het zonnepanelen project. De panelen zijn in 2023 geïnstalleerd en inmiddels volop in gebruik. De stroom in Zambia valt zeer regelmatig uit, met alle nare gevolgen van dien. Maar nu de zonnepanelen de powercuts opvangen, is dat opgelost. Wát een verbetering!

Interview met Conrad & Lydia

Conrad en Lydia zijn afgelopen zomer meegegaan als leiders met de jongerenreis naar Zambia. Lees hier welke mooie ervaring zij hebben gehad met het werk van FCM(H).





Hoe zijn jullie in contact gekomen met FCMH?

We weten al heel lang van het bestaan van de missiepost en de band met de Ichthuskerk. We hebben diverse vrienden/ kennissen die er in het verleden zijn geweest. Maar toen we zo'n 1,5 jaar geleden lid werden van de Ichthuskerk raakten we er meer bij betrokken. Vooral door de reis van Jeroen en Lindi in 2023 te volgen via Polarsteps. Toen ontstond ook het verlangen om dit met het gezin te gaan doen.

Hoe was de ervaring om deze reis als gezin te maken?

Om dit met het gezin te kunnen doen was heel bijzonder! Conrad en ik zijn 20 jaar geleden naar Kenia en Tanzania geweest. Dat vonden we zo'n mooie reis dat we graag nog eens naar Afrika wilden. Toen we later een gezin hadden ontstond de wens om samen met de kinderen te gaan. Maar we wilden dan niet alleen 'op vakantie' maar ook graag iets bijdragen en de mensen echt ontmoeten en leren kennen. Dat we dit nu afgelopen zomer mochten doen met ons gezin was echt heel speciaal!

Welke herinnering van de reis zal jullie allebei altijd bij blijven?

Het uitdelen van de voedselpakketten zullen we niet snel vergeten! Het inzamelen van geld in Nederland, het lokaal inkopen doen op de markt en dan de pakketten mogen overhandigen aan de mensen die het echt heel hard nodig hebben was iets dat zoveel blijdschap gaf bij de mensen en daardoor ook bij ons dat het een hele mooie herinnering is.

Hebben jullie iets in de reis geleerd (wat je van te voren niet had verwacht)?

Dankbaarheid was een rode draad door deze reis heen. We hebben ervaren dat je met veel minder dan we gewend zijn, tevreden kunt zijn. Dat je God overal bij mag betrekken en overal voor mag bidden. Ook was de blijdschap van de mensen daar overweldigend en aanstekelijk. En wat we ook hebben geleerd; koud douchen en dansen in de kerk, haha!

Heeft de reis jullie perspectief veranderd op de manier waarop jullie betrokken willen blijven in Zambia?

We willen zeker betrokken blijven! Doordat we er nu zijn geweest weet je veel beter hoe het daar werkt en hebben we meer inzicht gekregen in wat er nodig is. Conrad is nu betrokken bij de fondsenwerving voor de voedselprojecten. Ik (Lydia) mag mee gaan denken met FCMH over het beleid t.a.v. de kinderen die opgevangen worden op de missie. We hebben het verlangen, als God het wil, in de toekomst terug te gaan en onze broeders en zusters in Zambia opnieuw te ontmoeten.

Gebedspunt

Als stichting begrijpen wij dat het niet altijd haalbaar is om ons financieel te steunen, daarom zijn wij ook extra dankbaar voor uw betrokkenheid met FCMH door gebed. Gebed is enorm krachtig en verbindt ons aan de lokale bevolking. Bidt u mee voor de zorgen die er zijn rondom het voedseltekort, zodat er voldoende hulp komt op de juiste plekken?



Kijk naar de vogels in de lucht: zij
zaaien niet en maaien niet, en
verzamelen niet in schuren; uw hemelse
Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet
ver te boven? – *Mattheüs 6:26*

Interview met Familie Baaij

Maarten is bestuurslid van FCMH en al diverse keren in Zambia geweest. In juli was hij samen met zijn gezin op de missiepost.



Hanneke: Wat is je het meest bijgebleven van jullie verblijf? En waarom?

Ik was vooral zeer verrast en onder de indruk van de missiepost zelf, het is een heerlijke plek met grote bomen, veel groen en schaduw. De plek is letterlijk een groene oase in de community. Het temperatuur verschil buiten de missie of op de missie is dus best groot als midden op de dag de zon fel schijnt. Het was ook heerlijk Febby en Pastor Bhuna weer te ontmoeten en veel nieuwe mensen te leren kennen, we waren meer dan welkom!

Wat heb je geleerd van de mensen in Zambia?

Van de mensen in Zambia heb ik vooral geleerd dat relatie boven aan staat en veel belangrijker is dan materialisme, hard werken of veel geld verdienen.

Eve en Lise, jullie hebben veel met de weeskinderen opgetrokken. Wat vonden jullie het leukste om met de kinderen te doen?

We hebben veel met ze gekleurd, dat vonden we heel leuk om met elkaar te doen. Ook was het heel erg leuk om van Moses en Betty les in Tonga te krijgen.

Ook hebben jullie geholpen op de pre-school. Op jullie eigen school gaat het er heel anders aan toe dan in Zambia. Toch kunnen we van elkaar leren. Hebben jullie daar voorbeelden van?

Het was vooral heel leuk dat Bo een tijdje geleden allerlei Nederlands lesmateriaal had meegenomen waar ze niet echt van wisten wat ze er mee moesten doen, we hebben aan Hildah uitleg gegeven hoe het wel moest.

Wat heb je het meest gemist toen je in Zambia was?

Tiktok, Wifi, Youtube, Insta.... Haha....Grapje 😊, het was eigenlijk heel leuk om zonder telefoon en internet vooral bezig te zijn met daar, de mensen, de kinderen, het land. We misten eigenlijk niks...we missen nu vooral Zambia!

Wat is jullie mooiste herinnering aan deze reis?

Dat we met elkaar zo een prachtige reis hebben kunnen maken naar zo'n bijzondere plek en zo'n mooi land. We hebben genoten van al het moois, het wild, de natuur, maar vooral de tijd op de missie en de ontmoetingen met de mensen daar waren onvergetelijk.

Maarten: jij bent al verschillende keren op de missiepost geweest. Nu met je hele gezin. Wat wilde je je gezin het liefst laten zien en laten ervaren?

Ik wilde ze vooral de missie laten ervaren en ze hierdoor meer betrokken maken bij mijn werk voor de FCMH. En dat is zeker gelukt! Daar waar ze de afgelopen jaren het vooral vervelend vonden dat ik weg was, vinden ze het vanaf nu vooral vervelend dat ze niet mee kunnen. Ze hebben nu een veel duidelijker beeld bij de Missiepost, en ze zijn alle 3 ook veel meer betrokken bij het werk voor de missie. Missie geslaagd dus 😊



Wilt u bijdragen aan ons werk voor Zambia?

U kunt een donatie gemakkelijk overmaken via deze qr code of naar het onderstaande

rekeningnummer: Stichting FCMH IBAN NL82 INGB 0006775158

<https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=eSUazhoYlwZcg99Tk6MizUcMB93pXhn6>



Bedankt voor uw betrokkenheid,

A stylized, handwritten signature in black ink that reads "Fcmh".

Adri, Peter, Maarten, Wout, Ineke, Carla, Benthe

