

Beste lezer,

Bedankt voor uw interesse in het werk van FCM Holland! Afgelopen maanden hebben wij weer veel mooie projecten gehad en wij willen graag een aantal bijzondere momenten uitlichten. Bent u benieuwd naar het zonnepanelen project en/of het verblijf van familie van Beest op de missie in Zambia? Lees dan vooral verder om o.a. hierover te lezen.

## Zonnepanelen



Inmiddels is de fondsenwerving voor het zonnepanelenproject in volle gang! Ook op de missie in Zambia gebeurt er van alles. Het laatste weekend van juli was er een kids party. De kinderen konden er tegen een kleine vergoeding op het springkussen, geschminkt worden en spelletjes doen. Voor de volwassenen was er een party met hapjes en drankjes. Er kwamen veel mensen uit de gemeenschap op af. Het was een zeer feestelijk weekend met blijde kinderen en tevreden volwassenen en een mooi resultaat, namelijk meer geld in het laadje voor het solar project. Ook in de omgeving wordt er gul gegeven: zakken mais, trossen bananen, groenten enz. voor de verkoop. De bevolking zet zich in door eten te koken en dat te verkopen. Zo maakt men elkaar enthousiast. En het mooie is dat iedere kwacha of euro verdubbeld wordt door Wilde Ganzen! Wil je ook bijdragen? Giften kunnen worden overgemaakt aan:

## Sponsoracties



BEDANKT!

Op 13 mei vond de Ichthusmarkt plaats en een van de goede doelen die gesteund werd was de FCMH, het zonnepanelenproject. Het was gezellig druk en gedurende de dag hebben we veel mensen gezien en gesproken. De attractie van de kraam was een nijlpaard, best een zware. Tegen een kleine vergoeding mocht men het gewicht raden. Ook hebben we droogbloemen, koekjes en wat kleine spulletjes verkocht. Het was een mooie dag en we zijn dankbaar voor de opbrengst van € 1500 waarmee we weer een aantal zonnepanelen kunnen aanschaffen.



## Jubileumconcert Martin de Jong



Op 1 juli waren we bij het feestelijke jubileumconcert van Martin de Jong, een prachtige muzikale avond waar o.a. de FCMH als goed doel werd gesteund. De volle kerk heeft genoten van de mooie zang en muziek, door Marting geleid. Met als prachtig resultaat wel (€ 2,750,00 / 2 goede doelen = ) € 1.375,00. Mooi om te vermelden is dat Martin, na het al mooie resultaat van de eerste collecte, de opbrengst nog eens wist te verhogen door het laten afscheren van zijn zeer bekende bakkebaarden!

Al met al een geweldig bedrag dat wordt gebruikt t.b.v. het zonnepanelen project. Mooi detail is dat de Wilde Ganzen dit voor ons verdubbelt. We danken Martin voor de gelegenheid om ons werk te promoten en geld te werven. We willen ook André van der Linden bedanken voor zijn voorbereidingswerk voor deze avond.

## Sam's Mission



Hallo, ik ben Sam Ihmann, 12 jaar oud en ik woon in Zambia. Vanuit school worden wij aangemoedigd om iets voor een ander te doen. In december 2022 was ik op de missiepost in Zambia. Deze missie is opgericht door mijn inmiddels overleden opa Pookie Evans en mijn lieve oma Nana. Een tijdje geleden was ik in het weeshuis en daarna besloot ik me in te zetten voor de 12 weeskinderen die daar wonen. In 2023 probeer ik zoveel mogelijk kilometers te fietsen, en op die manier geld op te halen. Mijn doel is om genoeg geld op te halen om de 12 weesjes te voorzien van eten voor een heel jaar.

Wij als FCMH vinden het mooi om dit bericht met jullie te delen. Prachtig dat het werk van Pookie doorgaat. Inmiddels heeft Sam zijn missie afgerond. Hij heeft in totaal 720 km gefietst en daarmee een mooi bedrag opgehaald voor de weeskinderen! We zijn super trots op Sam!



## Familie van Beest naar Zambia



*Wij hebben familie van Beest een aantal vragen gesteld om een mooi beeld te krijgen van de bijzondere reis die zij hebben gemaakt.*

*Wat maakt deze reis onvergetelijk?*

Dat we als gezin een tijdje onder Zambiaanse broeders en zusters mochten wonen en werken, gewoon naast en met elkaar, als één Family in Christ.

*Wat was heel anders dan je thuis gewend bent?*

Eten met je handen! 😊 En de omgang onderling. In Nederland zijn we vaak meer direct, en in Zambia komt het contact wat warmer over.

*Wat hebben jullie geleerd en wat kunnen we van de mensen in Zambia leren?*

De mensen in Zambia betrekken God bij alle aspecten van hun leven. Hoewel God ook een realiteit is in ons leven, ervaren en uiten de mensen in Zambia dit meer. Zo hadden we aan het eind van onze familytrip naar Livingstone bij het ontbijt kort voor een veilige terugreis gebeden. Toen we de auto instapten vroeg Mathews, onze driver, 'of we nog een keertje zouden bidden, voordat we zouden vertrekken'. Dat hebben we toen gedaan en we hebben hem bedankt dat hij hier aandacht voor vroeg.

*Waar ben je het meest dankbaar voor als je terugkijkt op deze reis?*

We hebben best wat zorgen gehad voordat we zouden vertrekken; 'hoe zal het gaan met onze gezondheid, wat als het alleen óns verlangen is om te gaan en niet dat van God?' We zijn daarna op bijzondere manieren bemoedigd, en eenmaal op reis hebben we zoveel meer ontvangen, samen met onze broeders en zusters, dan we ooit hadden kunnen bedenken. Dit hebben we ook met hen gedeeld tijdens de laatste kerkdienst. We hebben ervaren dat we op die plaats waren waar God ons op dat moment wilde hebben.

*Levi: Wat heb je het meest gemist toen je in Zambia was?*

Niets!

*Sarah: Jullie zijn ook op safari geweest. Welk moment zal je nooit meer vergeten?*

Dat er een leeuw op de auto af kwam lopen en me naderde tot op een halve meter. Heel bijzonder om zo'n beest van zo dichtbij te zien.

*Rhodé: wat is je dierbaarste herinnering aan deze reis? En wat je ergste herinnering?*

Eigenlijk zijn dat er teveel om op te noemen, haha. Ik vond de kerkdiensten heel erg mooi, het meelopen in de kliniek heel leerzaam en het contact met de mensen en de kids. Mijn ergste herinnering is niet zozeer erg, maar eerder heftig. De dag voor ons vertrek werd er namelijk een kindje van twee weken oud bij de orphanage gebracht. Het verhaal van dit kindje had veel impact op ons allemaal.

*Lindi: wie heeft jou het meest geïnspireerd en waarom?*

Alle mensen laten samen de veelkleurigheid van Gods gemeente zien. Het is ontoereikend om hier wat namen te noemen, maar ik doe een poging ter illustratie; Mathews doet zijn werk vol overgave. Pastor Bbuna bemoedigt bij alle gelegenheden die zich voordoen. Fidelity geeft zijn tijd en muzikale gaven aan de gemeente. Ruth en Betty kwamen ons trouw helpen met de was en cleaning, Jimmy is altijd in voor een grap of leuk gesprek, Chris deelt wijze woorden, Chulu ziet en begrijpt de ander en andere mensen zien op weer andere manieren naar elkaar om. Steeds gericht op elkaar en op God. En anderen – ook wij - mogen daarvan meegenieten. Prachtig!

*Jeroen: jullie hebben veel mooie foto's gemaakt, wat is jouw favoriet en waarom?*

Een foto, waarop ik links in profiel zichtbaar ben, met in het centrum van de foto de zon die de kerk door één van de ramen binnen schijnt. We begonnen elke dag om 7.15 samen met onze broeders en zusters in de kerk, voor de morning

devotion. Heel waardevolle kwartiertjes, waarin we zongen, uit de Bijbel lazen God vroegen om een zegen over de dag.

***Wat willen jullie de lezers van deze nieuwsbrief nog meegeven?***

**De Family in Christ is een family in Christ. We vonden het heel bijzonder om aan den lijve te ervaren dat ook wij (en ook u en jij) hier deel van uitmaken. We zijn meer met elkaar verbonden dan we misschien denken.**

**Ga jij in de zomer van 2024 ook mee naar Zambia?**



Ben jij geraakt door deze mooie updates en zou jij graag de missie willen bekijken in Zambia? Dan hebben wij goed nieuws! In de zomervakantie van 2024 hopen wij met een groep jongeren (leeftijd 18-25) te vertrekken naar Zambia om de kinderen daar een mooie tijd te geven en te helpen waar nodig. Dit alles organiseren wij samen met de Family in Christ Mission Zambia, waardoor we als team aan de slag kunnen gaan. Verder willen wij ook kennis maken met de cultuur en prachtige dieren en landschappen. Ben jij geïnteresseerd en ontvang je graag meer informatie? Stuur dan een berichtje naar 0610876247 en dan sturen wij vrijblijvend een uitnodiging voor de informatieavond begin september.

*Famh*

Adri, Peter, Maarten, Wout, Ineke, Carla, Benthe



Oranjestraat 38

Alblasserdam, ZH 2952 AH, Netherlands